



Grote of Sint Vituskerk Naarden Zondag 8 september 2024

Gemeentezondag

Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

Organist: Wybe Kooijmans

M.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit

Vorbereiding

Orgelspel ter voorbereiding

Begroeting door de ouderling van dienst

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars

We gaan staan

🎵 **Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest** - lied 689 *Voorzang strofe 2*
wordt door de cantorij gezongen.

Votum *(naar lied 687)*

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: Wij leven van de wind die aanrukt uit de hoge

G: Wij delen in het vuur dat neerstrijkt op de hoofden.

V: Wij teren op het woord dat mededeelzaam is

G: dat kracht geeft en nieuw leven.

V: de vonk die overspringt op allen die geloven

Kyriegebed *telkens besloten met lied 301j*

🎵 **Glorialied: Taal op de tong** - lied 690 *Strofe 1 en 3 worden door de cantorij*
gezongen, 2 en 4 door allen.

DIENST VAN HET WOORD

V: De Heer zij met U

G: Ook met U zij de Heer.

We openen met de kinderen de Bijbel.

Gebed

🎵 **Wij gaan er even tussenuit**

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst.

Toralezing: **Exodus 19, vers 1 t/m 11, 16 t/m 20 en 20, vers 1 t/m 21**

🎵 **Welzalig wie de rechte wegen gaan**, Psalm 119 (m. Genève 1551)
Strofe 1 wordt door de cantorij gezongen, strofe 39, 40 en 65 door allen.

Apostellezing: **Handelingen 2, vers 1 t/m 11**

🎵 **Dit is het wonder: de kracht van de Geest** - lied 682

Overdenking

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

🎵 **Wat hou ik van uw huis** - lied 84a, strofe 1 en 2 worden door de cantorij gezongen

De kinderen komen terug.

Dankgebed, voorbeden en stil gebed:

Onze Vader

🎵 **Masithi Amen** - lied 872

Hemelbestormers, de restauratie van ons tongewelf
Stichtingsdirecteur Ellen Snoep vertelt over de plannen.

Vanuit de gemeente

- Aandacht voor de collecten bij de uitgang of via de GIVT of kerk-app
- De bloemen
- Verdere mededelingen

🎵 Slotlied: **De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt** - lied 686

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel

Na de dienst wordt er een nieuwe groepsfoto gemaakt met alle aanwezige gemeenteleden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd!

Daarna is er natuurlijk ook een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te begroeten en te ontmoeten.

Collecte

50 % van de collecte is bestemd voor Kerk in Actie,



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Jonge generaties

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben. De Protestantse Kerk ondersteunt gemeenten om aantrekkelijk te zijn voor jongeren door het aanbieden van seizoenspakketten. Deze pakketten bevatten methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en intergeneratief kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

Meer informatie op: kerkinactie.nl/collecterooster

25 % voor het eigen kerkenwerk

25 % voor de eigen diaconie

De bloemen die vorige week op tafel stonden, zijn gebracht naar dhr. Aan Dekker

Activiteiten deze week:

Maandag 9 september

Dienstvoorbereiding

Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk

Maandag 9 september

Cantorijrepetitie

Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk

Volgende week:

Zondag 15 september, 13^{de} zondag van de zomer

Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

In het spoor van de tweede Pinksterviering van vandaag lezen we de overige zondagen van september uit de Handelingen van de apostelen. Het is, wellicht bekend, het tweede deel van het verhaal dat Lucas wil vertellen; allereerst het Evangelie over het leven van Jezus, vervolgens de Handelingen over de voortzetting door de apostelen. We lezen Handelingen 11, over het visioen van Petrus dat geen enkel mens “verwerpelijk of onrein is voor God”. Opvallend dat daar pas in het Lucasverhaal het “heil voor de volkeren” wordt geopend.

Daarmee keren we ook terug naar de lezing uit Jesaja 25 die we al lazen bij de viering van de Maaltijd op zondag 25 augustus:

“Voor alle volken wordt het feestmaal aangericht”.

Zondag 22 september, eerste zondag van de herfst, is Vredeszondag.

Grote of St. Vituskerk -10.15 uur

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk

Toepasselijk om op deze Vredeszondag over de eerste grote kerkelijke onenigheid te lezen, die staat besproken in Handelingen 15; “dat ook de niet Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden.” Hoe behielden ze de vrede met elkaar?

Georganiseerd door Samen Gooise Meren, het samenwerkingsverband van alle geloofsgemeenschappen, maken we die zondagmiddag een Vredesfietstocht naar één van de initiatieven die in onze gemeente werken aan vreedzame verbinding. Op weg naar Muiden zullen we onderweg met elkaar in gesprek gaan over vrede; haalbaar en dichtbij of een wereldwijde onmogelijkheid?

We vertrekken om 12.30 uur op de fiets vanaf de parkeerplaats bij Stadszicht aan Voormeer.

Voor wie de fietstocht te bezwaarlijk is, om 14.00 uur worden we ontvangen bij de Bibliotheek in Muiden aan de Kazernestraat 12. Daar wordt de jaarlijkse Vredespijs uitgereikt door de winnaar van vorig jaar.

Er is parkeergelegenheid op loopafstand van de bibliotheek aan het Vestingplein. Kom en doe mee aan dit Vredesinitiatief!

Mocht u een mail ontvangen (hebben) van predikant-pknaarden@outlook.com dan willen wij u waarschuwen “dit is een hack, een vals emailadres”

Het enige juiste emailadres van onze predikant is predikant@pkn-naarden.nl



